



Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje

Zondag 5 januari is er weer een Taizévesper in het Van Goghkerkje.

Het is de eerste in het Nieuwe Jaar. De Kerst is nog niet echt achter de rug. Eerst wordt het nog 3 Koningen!

Maar toch, het leven gaat weer beginnen én het wordt een 'Jubeljaar'!

Het wordt waarschijnlijk ook een weerbarstig jaar, is er tijd voor vrede en gerechtigheid?

Elke eerste zondag van de maand zijn er kleine vespers, meditatief van aard, even stil worden voor de komende week en nu ook voor het seizoen dat weer komen gaat. Een klein kerkje, een kleine samenkomst, een klein uurtje. De elementen 'rust en meditatie' maken de vespers zijn altijd stemmig en bezinnend. Het zoeken van een rustpunt in jouw leven van alledag. Het thema van de vesper is: 'Tijd voor vrede en gerechtigheid'.

De Taizévespers hebben altijd een 'boodschap', iets om even over na te denken. Ook kan je luisteren naar mooie Taizéliederen en zelfs meedoen. De liederen zijn eenvoudig en nodigen je ook hiertoe vaak uit, ze worden ook wel ervaren als een mantra. We studeren de nieuwe of de moeilijke liederen eerst in. Paul Weijmans begeleidt ons op de piano en zorgt voor verstillende en muzikale momenten.

De vesper is in het sfeervolle kleine kerkje aan de Papenvoort in Nuenen en begint om 19:30u. Vooraf is er pianomuziek. Tot zondag!

