

Knooppunt Kerken en Armoede

En toen kwam de oorlog.
Waarom de bommen vielen
was je niet zo heel duidelijk.

Toen kwam de verwoesting.
Waarom je dorp werd gebombardeerd
kreeg je niet helder.

Toen kwam de honger.
Waarom er geen winkels meer waren
begreep je wel. Alles was kapot.

Toen kwam de dorst.
Waarom de waterleiding stuk was
kon je zien aan de puinhopen.

Toen kwam de naaktheid.
Waarom je geen woning meer had
deed je heel veel verdriet.

Toen kwam de vlucht.
Waarheen je moest gaan
en hoe lang je weg was wist je niet.

Toen kwam het vluchtelingenkamp.
Waarom daar geen toekomst was
kon niemand je meer vertellen.

Toen kwam de dood.
Waarom op dat wankele bootje
over dat grote water mensen verdronken
kostte je je laatste tranen.

Toen kwam de aankomst.
Waarom de mensen in het beloofde land
je zo verbitterd toeschreeuwden
kon je gelukkig niet verstaan.

Toen kwam de vrede.
Waarom je geloofde dat mensen veiligheid en geluk kunnen maken
begreep je volledig.

Hub Crijns
27 oktober 2015